

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
(Johannes 3: 16)

Dagelijks is er veel onheil in heel de wereld. Ook in dat stukje wereld waar wij wonen. Daarvan berichten de kranten en de journaals iedere dag. Tóch is er een uitweg. Daarover spreekt de Bijbel, Gods Woord (o.a. in Spreuken 1: 8-33) heel duidelijk!

VRIJE BAPTISTEN GEMEENTE Papendrecht



Postbus 196 - 3350 AD PAPENDRECHT

E-mail : info@baptistenpapendrecht.nl

Internet : www.baptistenpapendrecht.nl

VBG informatieboekje

- In de samenkomsten staat de prediking uit Gods Woord centraal. Naast samenzang is er ruimte voor gebed, lofprijzing en aanbidding tot onze Hemelse Vader.
- Tijdens de samenkomst is er voor iedere leeftijdsgroep van 0 tot 12 jaar een eigen samenkomst met een eigen programma.
- Iedere eerste zondag van de maand vieren wij het Heilig Avondmaal.
- Na afloop van iedere samenkomst is er gelegenheid met elkaar koffie te drinken en kunt u napraten of contacten leggen.
- Ook onze website www.baptistenpapendrecht.nl is een bezoekje waard!

Papendrecht, 15 november 2014

Dit boekje is een kennismaking met de Vrije Baptisten *Gemeente* Papendrecht en kan, behalve als infoboekje, een leidraad zijn bij het gesprek over aansluiting.

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn gebaseerd op de HS-vertaling (2010).

Inhoudsopgave

Welkom	3	Onderwijs	21
Geschiedenis	3	Gebed	21
Visie van de gemeente	4	Pastoraat	22
Grondslag en identiteit	6-11	Huisbezoek	22
Wat is een gemeente?	11-13	Jeugdgroepen	22
Aansluiten bij de gemeente	14	Evangelisatie	22
Leiding van de gemeente	16	Zending	23
Adresbestand	16	Diaconie	23
Avondmaal	17	Financiën	23
Doop	17	Maandblad GemeenteVisie	24
Gemeente op zondag	19	Wat te doen bij...	25
Erediensten	19	Geboorte	25
Zondagsschool	19	Kinderen opdragen	25
Bidstond	20	Huwelijk	25
Muziek	20	Ziekte en ziekenhuisopname	26
Bijzondere samenkomsten	20	Sterfgeval	26
Gemeente door de week	21	Problemen	26
Huiskringen	21	Verhuizing of vertrek	27
Bijbelstudies	21	Meer informatie	27

Welkom

U hebt vandaag (of mogelijk al eerder) een eredienst bij ons meegemaakt en wij hopen dat u zich 'thuis' voelt.

Door middel van dit informatieboekje hopen wij u een beeld te geven over onze gemeente, hoe deze functioneert en wat haar missie is. Dat geeft duidelijkheid, zodat u weet met welke gemeente (naar soort en aard) u te maken heeft.

Naast dit informatieboekje gebruikt de VBG ook een boekje over onze Identiteit (Identiteit Vrije Baptisten Gemeente Papendrecht) waarin u onze statuten, huishoudelijk reglement en belijdenis (grondslag) vindt.

Geschiedenis

De gemeente is in januari 1986 ontstaan uit een evangelisatiepost van de Baptistengemeente te Alblasserdam.

De nieuw ontstane gemeente, Vrije Baptisten Gemeente Papendrecht (VBG), nam echter een meer evangelische identiteit aan en sloot zich (tot op heden) niet aan bij de Unie van Baptistengemeenten.

Tot april 1994 werden de samenkomsten in het gebouw van de voormalige Prins Bernhard Mavo gehouden en vanaf die tijd in het gebouw van De Lage Waard, locatie Burgemeester Keyzerweg in Papendrecht.

In oktober 2014 werd het grondig gere-

noveerde sorteercentrum van TNT-post, aan de Poldermolen in Papendrecht in gebruik genomen.

In de gemeente werd en wordt nog steeds een groot belang gehecht aan de gelijk en betrouwbaar Bijbels onderwijs aan kinderen, jongeren en volwassenen.

Ook is er altijd grote aandacht voor zending en hulpprojecten. Dat is ook één van de redenen waarom de gemeente in het verleden niet heeft geïnvesteerd in een eigen gebouw of een betaalde (fulltime) voorganger.

Gemiddeld genomen groeide de gemeente in de eerste vijftien jaar met zo'n 10 á 15% per jaar.

Toen in 2000 het aantal leden dusdanig was toegenomen, werd een dochtergemeente gesticht in Nieuw-Lekkerland, die bestond uit een groep mensen die grotendeels ook uit Nieuw-Lekkerland kwam.

In 2006 formuleerde de VBG een nieuwe (aangescherpte) visie en beleid om het evangelie verder te verspreiden. Eén van die manieren is gemeentestichting.

Dit gegeven leidde in 2008 tot de stichting van een nieuwe gemeente in Bleskensgraaf (VBG Graafstroom). Door de genade van God mogen de nieuwe gemeenten een verdere toename van het aantal leden zien. Deze nieuwe gemeenten zijn volledig zelfstandig en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van VBG Papendrecht.

Visie, missie en ambitie

De VBG wil graag een betrouwbare geestelijke thuisgemeente zijn voor mensen uit deze regio die zich als christen willen laten leiden door hun Heer Jezus Christus.

Dat kan niet alleen, maar moet sámen. Samen vormen wij een 'huisgezin', waar mensen elkaar stimuleren en opbouwen om te groeien in hun relatie met God en met elkaar.

Wij zijn een 'leerschool' waar mensen als discipelen gevormd en toegerust willen worden in de gezonde leer van de Bijbel. Het doel hiervan is om met een positief getuigenis in het dagelijks leven te staan.

Ook zoeken wij ernaar om - in afhankelijkheid en gehoorzaamheid aan Hem - elkaar te leren aanvaarden, te vergeven, lief te hebben en zondig te vermanen en zodoende samen te leven onder Gods bescherming.

Wij willen dat graag doen in éénsgezindheid door de gemeenschappelijke leiding van de Heilige Geest, met als hoogste doel de dankbare aanbidding van onze God, die wij door Jezus Christus hebben leren kennen als onze Vader.

Omdat wij geloven dat Gods liefde zich uitstrekt tot ieder mens, willen wij ons inspannen om zoveel mogelijk mensen hiermee bekend te maken via evangelisatie en zending.

Daarom heeft de VBG de missie als volgt

geformuleerd en als opdracht gebaseerd op Mattheüs 28:19-20:

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.

Alsmede op Mattheüs 22: 37-39:

Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

De opdracht die in deze woorden van de Here Jezus besloten ligt, dient terug te komen in de opdracht die wij als gemeente willen vervullen.

Hieruit vloeit voort dat wij een gemeente in beweging willen en behoren te zijn, waarbinnen onderwijs, naast dopen, zending en evangelisatie, prioriteit heeft. Wij dienen in gemeenschap met elkaar God te eren om wie Hij is en onze naaste lief te hebben als onszelf.

Wat is daarbij ons streven of onze ambitie? Ons uitgangspunt hierbij is Efeze 4:11-16.

En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen

komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Afhankelijk van Hem en onder Zijn leiding willen wij als gemeente werken aan geestelijke groei, zoals in bovenstaande Bijbelgedeelten zo duidelijk wordt omschreven, die vervolgens zou moeten leiden tot gemeentegroei. De VBG wil dus naar buiten gericht functioneren.

Onze visie is als volgt:

Als wij onze opdracht en ons streven willen uitwerken (missie en ambitie) is het nodig dat de VBG een stabiele gemeente is (geestelijk, maar ook naar organisatie). Binnen die stabiele gemeente kan en dient God te worden grootgemaakt door aanbidding en lofprijzing. Dat (naast de verwachting van Zijn terugkeer) is im-

mers het doel van onze bekering!
Zie 1 Thessalonicenzen 1:9b - 10a 'en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten,'

Hiertoe gelden twee uitgangspunten:

1. Onze gemeente dient ingericht te zijn op
 - dienstbetoon (pastoraat/diaconaat, huiskringen, omzien naar elkaar) en
 - evangelisatie en zending
2. VBG Papendrecht is een regionale gemeente met de kern in Papendrecht.

De raad van de VBG wil - uitgaand van zijn opdracht - nieuwe gemeenten stichten door gemeentesplitsing (celdeling). Dit alles volgens de opdracht van onze Heer in Matthéüs 28:18-20 en mede gebaseerd op het gedeelte in Johannes 3:16-17.

Grondslag en identiteit

Ten behoeve van dit informatieboekje geven wij hier alleen de verkorte belijdenis van de VBG.

De identiteit van de gemeente is uitvoerig weergegeven in het boekje Identiteit Vrije Baptisten *Gemeente* Papendrecht. (Zie voor tekstwijzingen de onverkorte versie.)

A. Over God

Uit de schepping weten wij dat er een God is. Uit zichzelf kan niemand God leren kennen. God heeft Zichzelf bekend gemaakt aan mensen en ten laatste door Zijn Zoon Jezus Christus. Er is slechts één God, die eeuwig leeft. Hij heeft alle dingen geschapen. Hij onderhoudt en bestuurt alle dingen naar Zijn soevereine wil en tot Zijn eer. God bestaat van eeuwigheid als de Drie-enige God, als drie volkomen gelijke Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ieder van de drie Personen is volmaakt God en toch is God één en ongedeeld.

B. De Schrift

Gods openbaring is in de Heilige Schrift gegeven, in de 66 boeken van het Oude en Nieuwe Testament, die samen de Bijbel vormen. De Schrift is in zijn geheel het geïnspireerde Woord van God. De Schrift is daarom onfeilbaar en volkomen betrouwbaar en is het enige gezag in alle zaken van geloof en leven. Er is geen dwaling of fout in alles wat de

Schrift verklaart, zowel waar zij handelt over het heil, als waar zij spreekt over de geschiedenis, de kosmos en de natuur. Er is geen profetie of openbaring meer te verwachten, die nog iets nieuws aan de Schrift kan toevoegen.

C. De zonde

De mens is goed geschapen door God naar Zijn beeld en gelijkenis. In de historische val in zonde van Adam en Eva is het gehele menselijk geslacht in zonde gevallen. Elk mens wordt van nature in zonde, als zondaar geboren en staat als zodanig schuldig tegenover God. Elk mens is van nature een vijand van God, die aan Gods oordeel onderworpen is. De mens kan zichzelf daaruit op geen enkele wijze redden. Alleen God kan en wil de mens redden door Zijn genade door de verlossing van de Here Jezus Christus.

D. De Here Jezus Christus

De Here Jezus Christus is de eniggeboren Zoon van God. Hij is zowel volkomen God als volkomen mens. Hij werd geboren uit de maagd Maria. Hij leefde zonder zonde in volkomen gehoorzaamheid aan Zijn Vader. Hij heeft geleden en is aan het kruis gestorven in de plaats van zondaren. Zo heeft hij de straf voor hen gedragen en hun schuld verzoend door Zijn bloed. Na Zijn kruisdood is Hij lichamenlijk opgestaan en opgevaren naar de hemel. Hij troont daar nu aan de rechterhand van God, is het Hoofd van

Zijn uitverkoren gemeente en leeft om voor hen te bidden.

E. Het verlossingswerk

Door Zijn dood betaalde Christus de prijs voor Zijn gemeente, voor allen, die in Hem geloven. God vergeeft hen de zonde en rechtvaardigt hen niet op grond van hun werken, maar op grond van de verdienste van Christus, die zij uit genade door het geloof ontvangen. God roept mensen tot geestelijk leven en de Heilige Geest bewerkt de wedergeboorte en geeft hen het geloof. Het behoud ligt vast in wat Christus heeft volbracht. God wil dat dit evangelie, met de welgemeende uitnodiging om tot Christus te komen en met het vrije aanbod van Gods genade, aan alle mensen wordt verkondigd met de oproep tot geloof en bekering. Iedereen die in Jezus Christus gelooft en op Hem zijn vertrouwen stelt, is behouden en is een kind van God.

F. De Heilige Geest

De Heilige Geest is de derde Persoon van de Drie-eenheid. Hij is waarachtig God en Hij wordt de Trooster genoemd. Zijn werk is het verheerlijken van Christus in het leven van de gelovigen. Hij vernieuwt het hart en verlicht het verstand. Hij woont in de gelovigen en geeft hen verzekering van hun behoud. Hij bewerkt in hen een toenemende heiliging van hun leven. Hij geeft hen kracht om te getuigen van en te werken voor de

Here Jezus Christus.

G. De gemeente

De gemeente is het huisgezin van God bestaande uit allen die in Christus geloven. Christus roept Zijn gemeente op om samen te komen rond Zijn Woord, voor onderricht, gebed, gemeenschap en om de instellingen van doop en avondmaal te vieren. Vanuit de dienst aan God ontstaat ook het besef geroepen te zijn voor de dienst aan elkaar en de taak die de gemeente heeft naar de wereld toe om het evangelie te verkondigen.

H. Het discipelschap

Christus heeft kort voor Zijn hemelvaart de apostelen opgedragen alle volken, dus alle mensen, tot discipelen te maken. Een discipel is een leerling, iemand die Christus volgen wil. Dat betekent in Zijn voetstappen gaan, het kruis leren dragen, trachten te leven zoals Hij het van ons vraagt, in gehoorzaamheid en afhankelijkheid. Het leven wordt opnieuw, nu volgens Zijn Woord, ingericht.

I. Het gebed

Gebed is een uiting van verlangen om God te zoeken, te ontmoeten, te spreken en Hem te aanbidden. Zowel in het verborgene als samen in de gemeente wil God gebeden zijn en verheerlijkt worden.

J. De doop

De Here Jezus Zelf heeft de doop als opdracht gegeven aan de gemeente. De gelovige wordt na zijn/haar belijdenis van het persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus als Redder en Heer ondergedompeld in water in de Naam van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De gelovige belijdt dat Jezus' dood ook zijn dood was en Jezus' opstanding zijn opstanding. De belijdenis en de doop vallen samen en zijn niet van elkaar te scheiden. De doop symboliseert ook de toegang (lidmaatschap) tot de gemeente.

K. Het avondmaal

Het avondmaal is door de Here Jezus ingesteld voor Zijn gemeente om dit te vieren tot Zijn gedachtenis totdat Hij terugkomt. De tekenen van brood en wijn wijzen ons op Christus' lijden en sterven in onze plaats.

L. De hoop

Christus heeft Zijn gemeente niet zonder uitzicht achtergelaten. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij zal Zich nog in genade wenden tot Zijn volk Israël. De gemeente is niet in de plaats van Israël gekomen, maar is als vreemde tak geënt op dezelfde stam. De Here Jezus Christus zal in heerlijkheid, persoonlijk, zichtbaar en lichamelijk terugkeren. De doden zullen worden opgewekt. Hij zal het eindoordeel over

de wereld rechtvaardig uitspreken. Alle goddelozen zullen met de satan hun eeuwige straf ontvangen. De rechtvaardigen zullen met een verheerlijkt lichaam voor eeuwig leven met Christus. God zal alle dingen nieuw maken en voor altijd alle eer ontvangen.

• Enkele theologische accenten

Wij zijn ons bewust dat onder Bijbelgetrouwe christenen allerlei verschillen van inzicht bestaan over minder fundamentele geloofszaken.

De volgende overtuigingen en theologische standpunten geven het karakter en de kleur van onze plaatselijke gemeente weer, zonder het laatste woord te zeggen of andere stellingen als 'waardeloos en verwerpelijk' te bestempelen.

Deze punten zijn van belang, vooral wat betreft het harmonieus en praktisch functioneren van de gemeente (bijvoorbeeld inzake nazorg en onderricht van jonge gelovigen, ordelijke en opbouwende samenkomsten enzovoorts).

A. De doop in de Heilige Geest en de geestesgaven

De doop in de Heilige Geest vindt plaats bij de wedergeboorte, waardoor de gelovige de Heilige Geest ontvangt en ingelijfd wordt in het lichaam van Christus.

Een christen kan in zijn leven in meerdere of mindere mate vervuld zijn met de Heilige Geest (Efeze 5:18).

De geestesgaven worden door God toe-

bedeeld, zoals Hij wil (1 Korintiërs 12:11-18). Hij voorziet iedere gelovige van één of meer gaven. Deze geestelijke gaven moeten ontwikkeld en gebruikt worden voor de opbouw van het Lichaam van Christus.

Het spreken in tongen is nooit het algemene of het noodzakelijke teken van de doop, noch van de vervulling met de Heilige Geest.

De volledige verlossing van het lichaam van ziekte of dood wacht tot de voltooiing van onze verlossing in de opstanding. Aangezien profetieën gezaghebbende woorden van God zijn, moet de echtheid ervan getoetst worden door de leiding van de gemeente, aan de hand van het woord van God.

De mogelijkheid tot uitoefening van deze bijzondere gaven (bijvoorbeeld tongentaal, profetieën, gebedsgenezingen) is aanwezig, maar dit zal steeds volgens de Bijbelse richtlijnen moeten geschieden.

In ieder geval kunnen deze gaven niet als noodzakelijker of belangrijker dan de anderen geacht worden.

B. Gezagsrelatie man en vrouw in de gemeente

Vrouwen mogen/moeten hun geestegaven uitoefenen tot opbouw van de gemeente. Taken die aanleiding geven tot het uitoefenen van bestuurlijk en onderwijzend gezag over mannen wor-

den alleen aan mannen toevertrouwd. Onder deze taken vallen onder andere de taak van oudste en de prediking tijdens de zondagsdienst.

C. De zekerheid en de volharding der gelovigen

Wedergeboren christenen weten dat zij door genade een kind van God geworden zijn (Romeinen 8:16 en Johannes 1:12-13). God volhardt in de bewaring van Zijn kinderen voor een eeuwige afval.

Hiervoor gebruikt Hij allerlei middelen, onder andere ernstige waarschuwingen en vermaningen om de gelovigen te doen volharden in Gods weg. De gelovigen moeten zélf ernst maken met deze aansporingen tot volharding.

D. De toekomstige dingen en de bijzondere plaats van Israël

Wij verwachten de persoonlijke wederkomst van Jezus Christus en de oprichting van Zijn Koninkrijk. De gemeente heeft een warme belangstelling voor het volk Israël als het volk van Gods belofte. De gemeente is niet in de plaats van Israël gekomen, maar daaraan toegevoegd. God zal zich nog tot Zijn volk toewenden zoals beloofd in het Oude Testament (OT) en Nieuwe Testament (NT). (Zie onder andere Romeinen 11).

Aan Abraham zijn belangrijke beloften gedaan aangaande de bijzondere rol van het volk Israël, zeker tot aan de weder-

komst van Jezus Christus. God maakte Zichzelf bekend door middel van Zijn uitverkoren volk.

Ook is Jezus Christus, Gods Zoon uit dit volk geboren, overeenkomstig de beloften in het Oude Testament.

En hoewel God Zich sinds de Pinksterdag (Handelingen 2) door middel van de Heilige Geest in de gemeente bekend maakt aan alle volken, blijft Israël het door God uitverkoren volk. Daarom bidden wij voor de vrede van Jeruzalem.

E. Bestuur van de gemeente

De leiding van de plaatselijke gemeente is in handen van de gezamenlijke oudsten, nooit één, maar altijd meerderen. Zij houden rekening met de adviezen van de gemeenteleden, maar uiteindelijk zijn zij het die de eindbeslissingen nemen. De gemeente erkent hen als het door God aangestelde gezag. (Zie verder de statuten van de VBG.)

F. Ethische zaken

De VBG staat niet achter abortus, euthanasie en crematie. Wij geloven dat Gods Woord hierin duidelijk grenzen trekt en deze ook aangeeft.

• Hoe gaan wij om met theologische accentverschillen in de gemeente?

Verschillende gemeenteleden kunnen anders staan tegenover punten van de identiteit van de gemeente al naar

gelang hun functie:

a. De gezamenlijke oudsten stellen de leerstellige koers van de gemeente vast. Zij moeten er individueel achter staan dat deze dingen zó in de gemeente geleerd worden.

b. Onderwijzende en andere leidinggevende leden (kringleiders, diakenen, jeugdleiders, zangleiders enzovoorts) moeten het accent van de plaatselijke gemeente respecteren.

Dit betekent dat men zich moet onthouden van bewuste pogingen om gemeentelieden tot andere inzichten te brengen.

c. Iedereen in de gemeente moet zich ten minste kunnen neerleggen bij deze standpunten, ook al ziet men het zelf anders of weet men het zelf niet.

In geen geval mogen niet-opbouwende of vruchteloze discussies over deze punten worden toegestaan.

Van gemeenteleden die eventueel anders denken wordt verwacht dat:

a. zij hun standpunten over minder fundamentele zaken niet als 'geestelijker' beschouwen en andere gemeenteleden, die deze standpunten niet delen, daarmee als 'geestelijk blind' categoriseren,

b. zij NIET de stelling verkondigen dat hun geestesgave(n) onmisbaar is (zijn) voor een overwinnend christenleven en

daarmee gelovigen die deze gave niet hebben als 'tweederangs' of 'beperkt' omschrijven,

c. zij bereid zijn hun inzichten te laten toetsen (1 Korintiërs 14:29) en zich corrigeerbaar op te stellen,

d. zij geen 'campagne voeren' om andersdenkenden over minder fundamentele geloofspunten te overtuigen en zogenaamd tot 'inzicht' brengen.

Wat is een gemeente?

Allereerst iets over de universele gemeente als het Lichaam van Christus wereldwijd.

Lid worden van het Lichaam van de Here Jezus Christus is bij uitstek een werk van de Drie-enige God Zélf. De Schrift drukt dit op verschillende manieren uit.

Mensen worden door wedergeboorte kinderen van God. Van bovenaf wederom geboren worden kan alleen door een persoonlijk ingrijpen van God Zélf. Zie bijvoorbeeld Titus 3:5 - *..maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij zouden gedaan hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest*

(Zie ook Johannes 1:12,13 en 3:3-8; Jacobus 1:18 en 1 Petrus 1:3.)

Dit is ook wat wordt bedoeld met de doop met de Heilige Geest, zie Handelingen 1:4-5 *...en toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van mij gehoord hebt;*

Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. (Zie ook Matthéüs 3:11 / Johannes 15:26 / 1 Korintiërs 12:13.)

Hijzélf voegt mensen toe aan de kring van hen die behouden zijn (Handelingen 2:47). Hij is het hoofd van het Lichaam en Hij stelt dus het Lichaam samen (1

Korintiërs 12:13).

Aan de wereldwijde gemeente word je toegevoegd door het persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus.

Dat hoeft niet door het lidmaatschap van een kerk of gemeente.

Daarnaast zijn er diverse plaatselijke gemeenten, over de hele wereld.

Daarbij kan men zich wél aansluiten. Het is zelfs érg belangrijk dat men zich aansluit bij een Bijbelgetrouwe gemeente. Er zijn mensen die menen dat het voldoende is om te behoren bij de universele gemeente en zij vinden het daarom niet nodig zich aan te sluiten bij een plaatselijke gemeente. Die mening delen wij niet, omdat wij vinden dat uit Gods Woord duidelijk blijkt dat beide belangrijk zijn.

Als u nadenkt over aansluiting bij onze plaatselijke gemeente, is het volgende voor u (en voor ons) érg belangrijk:

- Bent u (jij) door het geloof in de Here Jezus Christus en door de Heilige Geest wederom geboren?
- Bent u gedoopt door onderdompeling toen u tot geloof kwam en daardoor ingevoegd in het universele Lichaam van Christus?
- Bent u een kind van God geworden?

Johannes 3:3-5 - Jezus antwoordde en zeide tot Nicodemus:

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt,

kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden?

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.

(Lees: 1 Korintiërs 2:12-13 ; 2 Korintiërs 1: 21-22 ; Efeze 1:13 en Romeinen 8:9-16;

De gemeente is een gemeenschap van gelovigen, van mensen die opnieuw geboren zijn. Mensen die willen leven met de Bijbel, Gods Woord, als gezaghebbende norm voor hun leven. Zij hebben een persoonlijke relatie met God en daarom ook met elkaar.

• Over de plaatselijke gemeente zegt Gods Woord...

Aansluiten bij de plaatselijke gemeente is een bewuste keuze (Handelingen 5:13 en Romeinen 16:3-5).

Het naar Gods wil functioneren en groeien als kind van God, krijgt juist binnen de plaatselijke gemeente gestalte. *Verdraag elkaar en vergeef elkaar* (Kolossenzen 3:13) wordt vooral in de praktijk van het dagelijkse leven beproefd en geleerd, in de omgeving waar wij wonen en werken.

Overigens geloven wij dat ook het werk buiten de gemeente, vanuit de plaatselijke gemeente(n) gebeurt en gedragen wordt.

Bid meteen ook voor ons dat God voor ons een deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken...(Kolossenzen 4:3). Lees: 1 Korintiërs 12:18-26.

Het aangesloten zijn bij de gemeente is nooit passief, maar actief, als bruikbaar materiaal, als een levende steen voor de bouw van een 'geestelijk huis', de gemeente. (1 Petrus 2:5).

Aansluiting is weliswaar vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

De vier pijlers uit Handelingen 2:41-42 geven aan welke elementen belangrijk zijn voor ons persoonlijk leven en voor het gemeentelven als geheel.

Na het woord aanvaard te hebben (beking) en gedoopt te zijn (belijdenis), bleven zij volharden in...:

- het onderwijs,
- de gemeenschap,
- het breken van het brood,
- en in het gebed.

En daarbij gaat het uiteindelijk en vooral om de eer van God.

Verder geeft Gods Woord door diverse beelden en typen het belang aan van de gemeente:

- het lichaam (lichaamsdelen)
- het gebouw (tempel)
- de wijnstok (vrucht dragen)
- de kudde (herder)
- het huisgezin (Vader, kinderen)
- het priesterschap
- de bruid en de bruidegom.

Aansluiten bij de gemeente

• Het lidmaatschap

Leden van de VBG zijn:

1. Zij die zich aanmelden en belijden dat de Here Jezus hun Redder en Heer is en dit openlijk belijden door zich te laten dopen door onderdompeling (of dit laatste reeds eerder hebben gedaan) en
2. blijk geven van bekering tot God die tot uiting komt in een christelijke levenswandel en een goed getuigenis in woord en daad en
3. de statuten inclusief de belijdenis en het huishoudelijk reglement van de gemeente volledig aanvaarden en verklaren dat zij zowel in geestelijk als in materieel opzicht medeverantwoordelijkheid voor VBG Papendrecht willen dragen.

• Gastlidmaatschap

Gastleden zijn zij die aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen, met uitzondering van het vereiste van de doop als gelovige door onderdompeling.

Rechten en plichten van gastleden zijn in het huishoudelijk reglement nader omschreven.

• De relatie met andere gemeenten en organisaties

Elke waarachtige gelovige in Christus van ongeacht welke kerk of groep, hoort allereerst bij de universele gemeente. Hierdoor is hij/zij verbonden met ieder ander kind van God.

Deze verbondenheid is een vaststaand feit, dat door elke gelovige in de praktijk erkend moet worden.

De gelovige moet wegen vinden om overeenkomstig daarmee te handelen en om op persoonlijk vlak contact te kunnen hebben met andere christenen. De aansluiting bij een plaatselijke gemeente is nodig, maar mag de gelovige nooit weerhouden van de geestelijke gemeenschap met christenen van andere kerken of groepen, tenzij deze onder gemeentetucht staan.

De gemeente heeft echter de vrijheid samen te werken met welke gemeente of organisatie dan ook, ongeacht haar denominatie. Samenwerking is mogelijk:

1. wanneer deze gemeente of organisatie kan instemmen met onze geloofsbasis,
2. wanneer sprake is van samenwerking m.b.t. een duidelijk en goed omschreven project.
3. wanneer er goede afspraken zijn:
 - a. omtrent de houding tegenover theologische geschilpunten,
 - b. als die andere gemeente of organisatie niet gaat bouwen (beïnvloeden) op het fundament van

onze gemeente (voorbeeld Romeinen 15:20).

4. Wanneer dit tot opbouw is van de gelovigen.

Wij zijn ons bewust van het feit dat wij geen monopoliepositie inzake gemeentestichting in onze omgeving bezitten en dat wij niet 'de ene ware' gemeente zijn.

Wij erkennen alle plaatselijke gemeenten die zich kunnen vereenzelvigen met onze grondslag, ook als zij tot een andere theologische stroming behoren. Wij juichen het ontstaan van nieuwe gemeenten, in een goede relatie met de bestaande gemeenten, toe.

• **Mogelijke vragen bij een gesprek over aansluiting bij de gemeente**

- Bent u een kind van God?
- Wilt u ons vertellen hoe u dat te weten bent gekomen?
- Wat betekent de Here Jezus Christus voor u persoonlijk?
- Wat zegt discipelschap u?
- Bent u gedoopt?
Of: Wilt u gedoopt worden?
- Waarom wilt u (jij) zich aansluiten bij deze gemeente?
- Of: Waarom hebt u uw vorige gemeente verlaten?
- Ziet u het als Gods leiding dat u zich bij deze gemeente voegt?
- Staat u achter de beginselen (iden-

titeit) van deze gemeente?

- Hoe gaat u om met meningsverschillen?
- Begrijpt u het doel van deze plaatselijke gemeente?
- Weet u welke geestelijke gaven u heeft ontvangen?
- Waarin denkt u dat u deze gemeente kunt dienen?
- Ziet u het belang in van de gemeenteteactiviteiten? (bidstond, kringbezoek e.d.)
- Kent u de functie van de huiskringen?
- Begrijpt u het belang van uw financiële bijdrage?
-

• **Praktisch gezien betekent aansluiting dat u**

- 'Ja' zegt tegen de structuur en identiteit van de gemeente,
- mede verantwoordelijkheid draagt dat alles in de gemeente betamelijk en in goede orde verloopt, (1 Korintiërs 14:40)
- zich mede inspant, naar uw vermogen, als gemeente te functioneren ... *als een welsluitend geheel*,... (Efeze 4:16 en Filippenzen 2:1-7) en dat u de eenheid daarvan wilt bevorderen,
- niet vrijblijvend als toeschouwer functioneert (1 Tessalonicenzen 4:3-4),
- het afgeleide gezag in de gemeente erkent, (1 Tessalonicenzen 5:12, Hebrëeën 13:17 en 1 Petrus 5:5-6)

en het gezag van Gods Woord.

- Bijdraagt naar uw vermogen in de financiële behoeften en noden van de gemeente. (1 Korintiërs 16:2 en 2 Korintiërs 9:6-15).
- Door uw christelijke getuigenis en levenswandel een voorbeeld wilt zijn voor anderen, bij de gemeente activiteiten, maar ook in uw dagelijks werk (Kolossenzen 1:9-12).

God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere.

(1 Korintiërs 1:9)

• Adresbestand

Wij stellen het op prijs om uw naam, adres en telefoonnummer en eventueel e-mailadres te weten. Daarvoor is een formulier beschikbaar via het secretariaat. Deze informatie wordt alleen intern gebruikt en niet aan derden verstrekt. Deze info gaat wel naar andere gemeenteleden (intern) voor onderling contact (kaartje bij verjaardag/ziekte) en wordt gebruikt voor het toezenden van nodige VBG-informatie.

• Leiding van de gemeente

De leiding van de gemeente berust bij de raad van oudsten daarin bijgestaan door diakenen. Oudsten zijn volgens de Schrift *beheerders van het huis Gods*. (Titus 1:7).

Zij hebben de verantwoordelijkheid om de gemeente te leiden, te vermanen en

toe te zien op een Bijbels gefundeerde prediking, wat de Bijbel de 'gezonde' leer noemt.

(1 Timoteüs 5:17-22 en 2 Timoteüs 4:2-5).

Verder zijn zij belast met het uitstipelen van het beleid en de visie van de gemeente.

De diakenen hebben een meer praktische bediening. Vaak liggen hun verantwoordelijkheden op het gebied van financiën, materiële zaken, secretariaat of praktische hulp.

(Handelingen 6 en 1 Timoteüs 3)

De oudsten en diakenen dragen samen de zorg voor de pastorale zorg binnen de gemeente.

Zij zien erop toe dat elk gemeentelid, naar de genadegave(n) die hem of haar geschonken is/zijn, wordt ingeschakeld binnen of buiten de gemeente.

Hierin worden zij bijgestaan door diverse leiders en leidsters van de verschillende bedieningen in de gemeente, zoals de kringleiders, de hoofdleiding van de zondagsschool, de leiders van het jeugdwerk, muziek en zang enzovoorts.

Tweemaal (minimaal eenmaal) per jaar wordt door de oudsten en diakenen tijdens een gemeenteavond verantwoording afgelegd van onder andere de plannen, de begroting, de jaarcijfers en de ontwikkelingen in de gemeente.

• Avondmaal

Het avondmaal is ingesteld door de Here Jezus (Lukas 22:14-20). Het is een gedachtenismaal, waarbij wij het lijden en sterven van de Heer gedenken. Door de tekenen van brood en wijn beleven wij Zijn verbondenheid met ons en wij met Hem.

Daarbij zien wij vooruit naar het: Totdat Hij komt...!! Het brood dat de gelovigen delen, bepaalt hen erbij dat zij als gemeente één Lichaam zijn. Bij het avondmaal beleven zij ook de verbondenheid met elkaar als Lichaam van Christus. Het is tevens een maaltijd van dankzegging.

Het avondmaal staat open voor hen die in de Here Jezus Christus geloven, Hem als hun Verlosser hebben aangenomen en in gehoorzaamheid aan zijn Woord in deze wereld willen leven (1 Korintiërs 10:16,17).

Het vieren van het avondmaal vindt eenmaal per maand plaats op de eerste zondag van de maand.

Ook u als gelovige gast bent welkom aan de Tafel van de Heer. U hoort immers ook tot Zijn Lichaam, zij het dat u misschien gewend bent om naar een andere gemeente te gaan.

Wel verzoeken wij u in dat geval u voor de samenkomst aan één van de oudsten of diakenen bekend te maken. Onze kinderen nemen geen deel aan

het avondmaal. Hoewel wij weten dat heel jonge kinderen ook reeds de Here kunnen hebben aangenomen, willen wij ze laten wachten met deelname tot zij de leeftijd bereikt hebben waarop zij goed onderscheid kunnen maken. Daarom gaan wij in principe uit van een leeftijdsgrens van 16 jaar.

• Doop

De doop symboliseert de eenheid van de gelovige met Christus. De doop betekent zowel het afleggen van de oude mens, dat wil zeggen met Christus gekruisigd, gestorven, begraven worden alsook de opstanding van de nieuwe mens. Het is een uiterlijk bewijs van wat innerlijk, geestelijk is gebeurd (de wedergeboorte, geloof) en wat in het leven zichtbaar wordt (bekering van zonden).

De doop wordt daarom ook genoemd een bede van een goed geweten voor God. (Romeinen 6 en 1 Petrus 3:21).

Daarom laat de onderdompeling in het water op de meest duidelijke wijze de inhoud van de doop zien (Romeinen 6:1-14).

De doop wordt voltrokken aan hen die persoonlijk geloven, dat de Here Jezus Christus zijn of haar Redder en Heer is. De gelovige belijdt het eigendom van de Here te zijn en erkent het verzoenend Bloed en het Kruis van Golgotha.

In de doop drukt de gelovige uit, dat hij in Hem gekruisigd, begraven en opgewekt is. Met de doop identificeert de gelovige zich als discipel van Christus.

Dat is niet de 'volwassen doop', zoals wel eens ten onrechte wordt gezegd, maar de doop op 'geloof'. Eerst geloven en daarna dopen, volgens Markus 16:16. Ook dat is een erkenning van: ... *ik kan niets goed doen in Uw ogen Here, neemt U alle zeggenschap over mijn leven in Uw hand, ik wil U volgen waarheen U mij ook leidt*. Het is een stap van gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord.

De ervaring heeft ons geleerd dat het verstandig is om ook in deze en dan primair voor wat jongeren betreft hiermee te wachten totdat blijkt, dat zij goed onderscheiden waar het in deze om gaat. Daarom gaan wij in principe uit van een leeftijdsgrens van 16 jaar.

Wanneer u gedoopt wilt worden kunt u contact opnemen met één van de oudsten. Zij zullen dan een afspraak maken voor een doopgesprek.

Ook worden er één of meer avonden georganiseerd waarop een Bijbelstudie over dit onderwerp wordt gegeven.



Gemeente op zondag

• Erediensten

Deze worden iedere zondagmorgen in Papendrecht gehouden en beginnen om 10:00 uur. Deze diensten staan in het teken van aanbidding, lofprijzing, dankzegging, ontmoeting, opbouw en onderwijs. Daarbij moet de Here Jezus altijd in het middelpunt staan.

De leiding van de dienst wordt gezamenlijk gedragen door de oudsten en diakenen. Zij zijn dus ook verantwoordelijk voor wat er aan mededelingen doorgegeven wordt aan diegene die de zangleiding heeft en de (gast-)spreker.

De gemeente wordt in de gelegenheid gesteld om voor dan wel na de prediking zich in een vrij en persoonlijk gebed tot de Heer te richten.

Daarnaast komen wij samen om elkaar te ontmoeten, te bemoedigen en met elkaar mee te leven in alle omstandigheden van het leven.

Tijdens de diensten wordt hoofdzakelijk gezongen uit de psalmen, uit de bundel Lofzangen & Gebeden en uit Opwekking. Van deze diensten zijn cd-opnames te bestellen tegen een geringe vergoeding. Ook worden er soms op zondagmiddag- of avond extra samenkomsten gehouden met een meer evangeliserend karakter voor niet-gelovigen die tevens een opwekkend / aansporend karakter hebben voor gelovigen uit de regio.

• Zondagsschool

Laat de kleine kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het koninkrijk van God. (Lukas 18:16).

In onze tijd staan normen en waarden op scholen en in de opvoeding sterk onder druk. Door de grote hoeveelheid informatie, waarmee de kinderen dagelijks worden geconfronteerd, worden Gods principes steeds meer weggedrukt. Want: wat is waar, wat is waarheid en waar ligt hun houvast?

Wij hebben als gemeente echter de duidelijke opdracht gekregen om ook de ons toevertrouwde kinderen met de Here Jezus bekend te maken en hen te leren wie Hij voor hen is, en wil zijn en dat de belangrijke waarden en normen voor het dagelijks leven te vinden zijn in Gods Woord, de Bijbel. De leiding van de zondagsschool gaat daarbij dan ook uit van duidelijke doelstellingen.

De groepsindeling is steeds in groepen van twee jaar naar leeftijd verdeeld. (Deze indeling treft u in de *Gemeente-Visie* aan (ons maandblad).

De kinderen leren er veel en gaan over het algemeen graag naar de zondagsschool. Voor de kinderen is het van groot belang dat zij elke week het programma volgen.

Wij gaan er - in het geval u kinderen heeft - van uit dat u hen daartoe in staat zult stellen door (zover mogelijk)

wekelijks aanwezig te zijn.

Voor de allerkleinsten (tot 2 jaar) is er een crèche.

• Bidstonden

Deze worden elke zondagavond in Papendrecht gehouden. Voor data, tijd en plaats: zie de *GemeenteVisie*.

Deze bidstonden zijn bedoeld om het werk van God in en door de gemeente, de noden van de gemeente en van individuele gemeenteleden éénparig als gemeente bij onze Vader in de hemel bekend te maken.

U kunt daar dus ook uw gebedspunten en onderwerpen van dankbaarheid noemen.

Aangezien de samenkomst op zondagmorgen vooral gericht is op lofprijzing en prediking, is de bidstond gericht op voorbede. Maar is ook bedoeld voor gebed voor de zendingen, de overheid en de wereld. Uw verzoek tot voorbede of dankzegging kunt u ook schriftelijk of via een e-mail (gebedspunten@baptistenpapendrecht.nl) aan één van de oudsten of diakenen doorgeven.

• Muziek

In (zondagse) samenkomsten van de gemeente zingen wij onder begeleiding van verschillende instrumenten en zangers.

Naast diegenen die tijdens de dienst de zangleiding verzorgen zijn er een aantal getalenteerde zangers en muzikanten, die hun gave op deze manier ten dienste

van de Heer en Zijn gemeente inzetten. Als u de gemeente wilt dienen door zang of muzikale begeleiding, neem dan contact op met de coördinator van het muziekteam.

Stop uw talenten niet in de grond, maar gebruik ze tot lof en eer van Zijn Naam.

• Bijzondere samenkomsten

Naast eerdergenoemde diensten zijn er nog bijzondere samenkomsten:

- Doopdiensten (div. keren per jaar)
- Trouwdiensten
- Rouw- en bemoedigingdiensten
- Uitzenddiensten
- Een dienst op Hemelvaartdag
- Dienst op Goede Vrijdag (avond)
- Een dienst op Oudejaarsavond
- Dienst op Eerste Kerstdag

Allemaal samenkomsten waar u, indien mogelijk, wordt verwacht. Wij zijn samen gemeente en willen daarom ook in deze diensten vreugde en verdriet met elkaar delen.

Gemeente door de week

• Huiskringen en Bijbelstudies

Alle leden van de gemeente zijn ingedeeld in een huiskring.

Doel van de huiskringen is om samen in kleine kring het gemeentezijn handen en voeten te geven in onderlinge zorg en geestelijke opbouw.

Elke kring wordt geleid door een kringleidersechtpaar en soms ook een assistent kringleider. Er zijn huiskringen in Papendrecht en de omliggende gemeenten.

De huiskringen komen eens per twee weken samen. Op deze avonden is er Bijbelstudie, maar wordt ook bewust tijd genomen voor onderling contact (zorg) en gebed. Het is de bedoeling dat een ieder zich in de kleine kring thuis voelt en dat er (meer) persoonlijke aandacht is voor elkaar.

Leden die door omstandigheden, zoals ouderdom, de kringbijeenkomsten niet meer kunnen bijwonen blijven wel lid van een kring.

Op die manier vallen zij niet buiten de aandacht en zorg van de gemeente.

Binnen de verschillende kringen is er ook contact met een zogenaamde kringzending.

• Andere vormen van onderwijs

Het onderwijs in de gemeente is voortdurend in ontwikkeling. Op dit moment kent de VBG de volgende onderwijsvormen:

- Ongeveer zes keer per jaar worden zogenaamde thema-avonden gehouden voor de hele gemeente. Op deze avonden wordt een belangrijk en /of actueel thema verder uitgediept door sprekers van binnen of buiten de gemeente. Daarna is er tijd voor discussie.

- Ook bestaat er een 'introductie cursus' voor mensen die zich als lid bij de gemeente willen aansluiten.

Deze cursus omvat vijf avonden. In deze cursus worden de identiteit, visie en missie van de VBG behandeld en allerlei aspecten van het functioneren daarvan. Veel van de zaken die u in dit boekje aantreft worden dan verder uitgediept.

- Ook bestaat er cursus op het gebied van discipelschap.

- Voor hen die willen gaan trouwen is er een voorbereidingscursus (vijf avonden), in de wandelgangen ook wel huwelijksbijbelstudie genoemd.

• Gebed

Gebed is de geestelijke motor van de gemeente. Paulus roept de gemeente op tot gebed als hij zegt (Fillipenzen 4:6,7): *Wees in geen ding bezorgd, maar*

laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.

Naast de bidstond op zondag komen veel mensen van de gemeente door de week samen in groepjes van drie voor gebed, de zogenaamde gebedstrio's. Zij komen bij elkaar op eigen gekozen tijdstippen.

Wekelijks ontvangen de deelnemers per e-mail (Gebedsmail) met punten voor gebed en dankzegging.

• **Pastoraat**

De huiskringen vervullen een eerste-lijns pastorale functie. De kringleider en kringleden signaleren eventuele geestelijke, psychische of praktische problemen bij de leden. Zij kunnen een eerste vorm van zorg verlenen vooral bij praktische problemen.

In het geval van grotere geestelijke of psychische problemen kan ten allen tijde een beroep worden gedaan op het pastorale team in de gemeente. De coördinator van het pastorale team zal dan iemand van het team aanwijzen voor een hulpverleningstraject.

In het geval van problemen die de mogelijkheden van het pastorale team overstijgen heeft het pastorale team de nodige contacten en adressen voor professionele hulpverlening (bijvoorbeeld een psycholoog).

• **Huisbezoek**

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om huisbezoek te ontvangen. Dat kan door de oudsten of diakenen, maar ook door een kringleiders-echtpaar. Als de wens bij u aanwezig is dan kunt u dit kenbaar maken aan één van hen.

Het is gebruikelijk dat mensen die zich bij de gemeente aan willen sluiten eerst bezocht worden voor een kennismakingsgesprek. Vervolgens kunnen nieuwe kandidaat-leden zich aanmelden voor de introductie cursus, waarna dan een definitief aansluitingsgesprek plaatsvindt.

Ook wanneer mensen de wens te kennen geven om gedoopt te worden, of trouwplannen hebben, wordt hierover met hen een persoonlijk gesprek gevoerd.

• **Jeugdgroepen**

Er zijn verschillende actieve jeugdgroepen binnen de gemeente, onderverdeeld naar leeftijd, die tweewekelijks bij elkaar komen. Ook hiervan vindt u de tijd en plaats van samenkomen terug in de *GemeenteVisie*, maar zij staan ook op het Gemeentenuws.

• **Evangelisatie**

Op verschillende manieren wordt vanuit de VBG evangelisatie gestimuleerd. Vooral rond de Paas- en Kerstdagen,

maar zeker ook bij andere gelegenheden. Via de *GemeenteVisie* wordt u op de hoogte gehouden op welke wijze en wanneer één en ander plaatsvindt. Soms vinden deze activiteiten plaats in samenwerking met één of meer andere kerken uit de omgeving.

Via de diverse evangelisatieactiviteiten nodigen wij mensen uit die nog niet vertrouwd zijn met het christelijk geloof. Zij kunnen dat geloof leren kennen via de 'Ontdek' cursussen: 'Ontdek het christelijk geloof' en 'Ontdek het volgen van Christus'. Dit zijn informele cursussen die bij iemand thuis worden gegeven. Soms wordt daarbij ook gezamenlijk gegeten.

• Zending

Dit is een belangrijk aspect binnen onze gemeente, omdat het een Bijbelse opdracht is. Sommige zendelingen zijn door onze gemeente uitgezonden, met anderen hebben wij in de loop der jaren contact gekregen.

In meer of mindere mate ontvangen zij ook financiële ondersteuning.

Elke maand wordt er in een speciale zendingsbijlage van de *GemeenteVisie* aan de hand van diverse nieuws- en gebedsbrieven informatie over de zendelingen verstrekt. De namen van de zendelingen met wie wij contacten onderhouden vindt u ook hier.

Ook worden soms zendingssavonden belegd.

• Diaconie

In incidentele gevallen wil de VBG financiële of praktische ondersteuning verlenen aan gemeenteleden, die in een bijzonder moeilijke situatie zijn terecht gekomen. Uw nood moet u dan bekend maken bij één van de diakenen. Dit wordt uiteraard onder strikte geheimhouding behandeld.

Verder zijn er ook allerlei hulp- en ondersteunende acties voor broeders en zusters elders in ons land of de wereld, waar hulp geboden kan worden. Initiatieven vanuit de gemeente worden door de diakenen beoordeeld en zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.

Regelmatig worden er in de samenkomsten ook extra collectes gehouden voor hulporganisaties.

• Financiën

Wij gaan ervan uit dat elk gemeentelid naar zijn of haar vermogen, regelmatig (per bank of giro) een bijdrage schenkt voor de gezamenlijke kosten van de gemeente. Wij adviseren om dat maandelijks te doen.

Uw kunt uw gift op zondagmorgen natuurlijk ook in de zogenaamde Offerblokken (collectebussen) doen.

Maar het gaat niet alleen om bestrijding van onze eigen kosten. Wanneer wij ons realiseren dat wij rentmeesters zijn van de middelen die ons zijn toevertrouwd,

mogen wij ook 'offeren' en wél doen aan *GemeenteVisie*.
anderen, alsmede bijdragen in de noden
van de heiligen.

Zo wordt maandelijks een extra collecte
gehouden met een van tevoren aange-
kondigd bijzonder doel.

Maar ook maakt uw bijdrage het ons
mogelijk om zendingen te ondersteu-
nen en uit te zenden.

Giften of schenkingen aan de gemeente
zijn voor de belasting aftrekbaar. Vragen
hieromtrent kunnen aan de penning-
meester worden gesteld.

• **Maandblad** *GemeenteVisie*

Dit verschijnt elf keer per jaar en
wel op iedere eerste zondag van de
maand. In juli en augustus is het een
tweemaandelijks uitgave vanwege de
vakantieperiode. Kopij is altijd welkom,
inlevering uiterlijk een week voor het
verschijnen van een volgend nummer.
De exacte datum van inlevering treft u
in het blad aan.

In het maandblad treft u een aantal vas-
te rubrieken aan over de gang van zaken
binnen de gemeente. Daarom wordt er
in dit informatieboekje ook steeds naar
verwezen. Het is een zeer essentieel on-
derdeel binnen het gemeentegebeuren.

Wilt u ook een kaartje sturen naar de re-
dactie bij geboorte, huwelijk, verloving,
of overlijden? Wanneer u tenminste op
prijs stelt dat dit vermeld wordt in de

Wat te doen bij...

• Geboorte

Stuur vooral een berichtje (geboorte-kaartje) naar het secretariaat van de VBG, zodat de geboorte van uw kind 's zondags bekend kan worden gemaakt en er namens de gemeente een bezoekje kan worden gebracht. Ook wordt het bericht dan opgenomen in de eerstvolgende uitgave van de *GemeenteVisie*.

• Kinderen opdragen

Het is mogelijk om uw pasgeboren kind of kinderen temidden van de gemeente op te dragen, iets wat op geen enkele wijze moet worden beschouwd als een vervanging van de kinderdoop. Door middel van het opdragen, kunnen de ouders hun dankbaarheid en afhankelijkheid in het midden van de gemeente uitspreken. Het is een antwoord op de uitnodiging van Jezus, toen Hij zei: *Laat de kinderen tot Mij komen, en verhinder ze niet, want voor hun is het Koninkrijk*.

Ook wordt de gemeente als geheel op die manier in de gelegenheid gesteld om te bidden voor de pasgeborene en de ouders en wordt op die manier bepaald bij het feit dat zij mede verantwoordelijkheid draagt voor de opvoeding van de kinderen.

Het is érg belangrijk dat er in de gemeente een gemeenschappelijke zorg en aandacht is voor de kinderen. God heeft de kinderen lief.

• Huwelijk

Het is aan te bevelen om ruim van tevoren uw / jullie trouwplannen bekend te maken aan de oudsten.

Er kunnen dan vroegtijdig met degene, die de trouwdienst zal leiden, een aantal gesprekken ter voorbereiding plaatsvinden, waarbij zowel geestelijke als praktische zaken aan de orde komen.

Zo is er een zogenaamde checklist beschikbaar als hulp voor aanstaande bruidsparen bij het voorbereiden van hun trouwdag.

Ook is het mogelijk en veelal gewenst om een serie van vijf Bijbelstudies te volgen ter voorbereiding op het huwelijk. Meestal worden hiervoor meerdere stellen (met trouwplannen) uitgenodigd. Informeer gerust.

De VBG Papendrecht hecht grote waarde aan het christelijke huwelijk en neemt daarom ook een duidelijk afwijzend standpunt in ten aanzien van het (ongehuwd) samenwonen.

Ook dringen wij er vooral op aan geen 'ongelijk span' met een ongelovige partner aan te gaan.

Ook zullen wij bij een dreigende echtscheiding maximaal aandringen op het in stand houden van de huwelijksband en waar nodig en gewenst zullen wij ons inspannen om de betrokken gemeentelieden met advies en liefde terzijde te staan.

Naar onze overtuiging is een bevestiging en inzegening van een huwelijk van twee mensen met hetzelfde geslacht in de VBG niet mogelijk.

• **Ziekte en ziekenhuisopname**

In geval van ziekte en dan vooral in situaties van ernstige en ook vaak langdurige aard kunt u zich tot één van de oudsten wenden voor bezoek, bemoediging en gebed.

Stel ook vooral uw kringleiding op de hoogte.

Ook van een eventuele ziekenhuisopname willen wij graag horen, zowel voor gebed, als voor het brengen van een bezoek. Wij zullen dan de gemeente op de hoogte brengen, als u daar prijs op stelt. Het is wel belangrijk om in de bidstond en persoonlijk voor elkaar te bidden.

Denkt u er ook aan te laten weten wanneer u het ziekenhuis weer verlaten heeft?

Ook is het mogelijk om te vragen om gebed en zalving met olie (volgens Jacobus 5).

Dit doen de oudsten nooit ongevraagd, daar moet de betrokken persoon zelf om vragen, (zoals Gods Woord dat aangeeft) waarop dan een gesprek volgt.

Als het gaat om kinderen dan mogen de ouders hierom vragen.

• **Sterfgeval**

Wij vragen u als nabestaanden contact op te nemen met één van de oudsten. Als het de wens was van de overledene kan een afscheidsdienst in het midden van onze gemeente plaats vinden.

Wij zullen u, zoveel als in ons vermogen ligt, met raad en daad terzijde staan.

Ook is het mogelijk om tijdens het leven met één van de oudsten een gesprek te hebben ter voorbereiding op de begrafenis van uzelf of uw huisgenoten. Er is hiervoor een document beschikbaar.

Dit is belangrijk, opdat uw begrafenis op een 'Bijbelse wijze' plaats zal vinden en er niet door eventueel ongelovige nabestaanden een begrafenis of crematie georganiseerd wordt die tegen de wens van de overleden gelovige in zou gaan. Juist omdat wij weten dat het leven niet stopt bij de lichamelijke dood, is het belangrijk om u goed voor te bereiden. Het geeft vaak rust aan uzelf en uw familie als u daar over hebt nagedacht en uw wensen op papier hebt gezet.

De oudsten kunnen u adviseren als het gaat om het omschrijven van een legaat of nalatenschap aan de gemeente of andere (hulp-) organisaties.

• **Problemen**

Het komt voor dat iemand bepaalde problemen of vragen heeft waarover hij of zij graag eens met iemand zou willen doorspreken.

Wat kunt u dan doen?

In ieder geval één van de oudsten, diaconen of kringleiders benaderen voor een afspraak en/of gebed.

Wat u in ieder geval NIET moet doen is... niets doen!!

Bedenk dat elke christen mag leren vertrouwen op God, dwars door problemen heen. Hij neemt de problemen niet altijd wég, maar wijst ons de weg en vormt ons hierdoor.

Het geeft vaak verlichting wanneer u met andere gelovigen uw problemen deelt en met iemand kan bidden.

Ook daarbij spreekt het vanzelf dat dit vertrouwelijk wordt behandeld.

• **Verhuizing c.q. verlaten van de gemeente**

Mensen die verhuizen kunnen afscheid van de gemeente nemen door het geven van een getuigenis, dan wel door een artikeltje in de *GemeenteVisie* te laten plaatsen.

Mocht u om welke reden dan ook 'in stilte' de VBG willen verlaten, dan verzoeken wij u dit in ieder geval schriftelijk aan de raad te melden via het secretariaat van de gemeente.

Wel zouden wij dan nog graag een afrondend gesprek willen. Wellicht zijn er zaken waar wij als gemeente van

kunnen leren.

• **Voor meer informatie**

Mochten er ondanks wat u tot nu toe gelezen hebt vragen bij u zijn, neem contact op met één van de oudsten. De namen en e-mailadressen staan in de *GemeenteVisie*.

Secretariaat

- Postbus 196
3350 AD PAPENDRECHT
info@baptistenpapendrecht.nl

Penningmeester

- Zie *GemeenteVisie*
- Giften kunt u overmaken op

- gironummer 44.40.532 of
- banknummer 97.83.81.475

ten name van
Vrije Baptisten *Gemeente* Papendrecht.

Site: www.baptistenpapendrecht.nl

Ruimte voor eigen aantekeningen...

